

*HISTORIEN BAKOM PABLO PICASSO OCH HANS OKÄNDA DAGBOK*



*Av: Yomna Abou-Saleh*

**Förord:** Detta är en version av Pablo Picassos dagböcker som är översatta. Jag Pablo Picasso är en av historiens största konstnärer om man bortser från Leonardo Da Vinci som målade den världskända Mona Lisa. Men innan vi går in på detalj in på min historia. Så måste jag berätta lite information om spanska sjukan. Spanska sjukan är en influensaliknande pandemi. Som smittade omkring 500 miljoner människor och omkring 20 miljoner om inte upp till 50 miljoner dog. Denna typ av virus orsakades av typ A influensavirus. Jag är född i Spanien och ja, denna pandemi kallas Spanska Sjukan så man kan ju undra ifall pandemin började i Spanien. Men anledningen att det kallas spanska journalisterna var de första i världen som rapporterade om denna sjukdom offentligt, medans andra länder hade censurerat denna sjukdomen och ville inte visa dess medborgare att faran faktiskt fanns.

### **10 november 1918:**

Käre gamle vän!

Den här dagen har varit obeskrivlig. De spanska tidningarna har idag skrivit om ett nytt influence virus som egentligen inte är någon STOR nyhet då det redan är upptäckt i andra länder *men* det var censurerat så Spanien var först i världen att skriva om denna sort av influensavirus offentligt. Denna nyhet förstörde hela min dag, från en början så var min dag helt toppen. Jag var på ett affärsmöte med Paul Rosenberg där vi diskuterade hemliga ideer som gärna hade skrivit om, men ifall någon skulle råka få se dig så skulle min karriär var ute. Jag är förkrossad då jag inte vill mista min mor för jag har fortfarande inte kommit över min fars död för tre år sedan, den 3 e maj 1913. Jag kommer ihåg den dagen som om det vore igår, alla i familjen var förkrossad. Lola var mest fest vid pappa om man inte räknar med mamma. Hon hade tillbringat flera dygn på sjukhuset med honom innan han dog. Conchita skrek och grät när hon fick reda på att hans liv var snart slut. Efter beskedet om att han var död så var hon vaken i två hela veckor dygnet runt för att beundra vår fars konst. Min mor var så förtvivlad att hon inte kunde tala med oss. Resten av det året var rena mardrömmen jag vill aldrig uppleva det igen. Jag vill inte se någon av mina nära och kära gå bort så länge jag lever. *Tack* för att du lyssnar på mig gamle gode vän. Godnatt!

### **13 december 1918:**

God eftermiddag min käre vän!

Idag bekräftade källor att omkring 10 miljoner soldater har dött under denna hemska tid. Det första världskriget är det värsta jag har varit med om. Omkring 3 miljoner av de 10 miljoner som hade dött, dog av sjukdomar. Efter första världskriget så trodde folk att fanns mindre riska att mista sina nära och kära. Men de har nog fel för fler och fler dör på grund av spanska sjukan det är helt sjukt. I Samoa så har tjugo procent av deras befolkning dött alltså 7 500 av 38 000 på cirka två månader. Men min gode vän jag har en STOR nyhet till dig men du får vänta tills imorgon.

### **14 december 1918;**

Godnatt min käre vän! Fast sov inte än,

Idag har det varit bästa dagen i mitt liv till och med bättre än när jag fick äta glass för första gången. Idag så kan jag berätta den överraskningen som du har väntat på. Idag friade jag till den berömda ballerinan Olga Khokhlova och gissa vad hon svarade?. Hon svarade nämligen JA och att hon hade väntat på den här dagen i hela sitt liv. Imorgon ska vi ut på vår smekmånad. Du förstår inte hur lycklig jag är. Även fast det är sent så måste jag packa mina finaste saker till imorgon.

### **14 januari 1919;**

Godmorgon käre gamle vän!

Jag har saknat skriva om mina dagar för dig, men glömde dig hemma. Vi utforskade varje hörn av Paris både dag och natt så skulle förmodligen inte hinna skriva något. Men nu är jag och min maka Olga tillbaka från vår smekmånad vi åkte till det fantastiska Paris. Låt mig säga att det är den finaste staden som finns på denna jord. Jag har sett mycket, men detta är det finaste. Alla som har pratat om Eiffeltornet har rätt det är förtrollande man blir stum när man ser den dära fantastiska byggnaden. Vi besökte också Triumfbågen, Louvre Museuret och en massa andra härliga byggnader men den resan var dyr och farlig speciellt under de platser där det var hårt drabbat av pesten.

### **17 januari 1919;**

Godmorgon gamle vän!

Nu har vi varit tillbaka i några dagar och jag har återgått till mitt arbete. Men jag har ett stort behov av pengar och resan var DYR och nu är min plånbok inte så glad iallafall. Just nu håller jag på och försöker att komma på hur jag ska samla ihop lite pengar. För att utan pengar kommer jag ha svårt att skapa ny konst. Vad ska jag göra? Jag behöver en vän i nöden. Just det, tack kära dagbok!

### **18 januari 1919;**

God Eftermiddag!

Tack för hjälpen igår, idag besökte jag min vän Paul Rosenberg. Vi hade tidigare jobbat på hemliga projekt. Men jag var tvungen att berätta att jag inte har några pengar och gissa vad han svarade. Han svarade att han kunde hjälpa mig genom att låna ut sin enorma lägenhet till mig. I den lägenhet kan jag bo och samtidigt har det som galleria. Det låter helt fantastiskt eller hur!

## **25 januari 1919;**

God morgon min käre vän!

Nu har det gått exakt en vecka sedan jag öppnat upp gallerian och det har gått fantastiskt hittills. Det är en lyckad affär och jag säljer min konst så jag kan tjäna pengar och starta upp ett nytt projekt samt så jag och min gode vän Paul Rosenberg kan börja på våra nya affärer.

## **1 februari 1918;**

Godmorgon kära dagbok!

Nyheter från Frankrike nu har Amerika smittat Frankrike och en femtedel av världens befolkning har blivit smittade av detta förfärliga virus. I början när jag kom hem från en förfärligt lång dag av abstrakt ny konst, nya härliga ideer, möten och affärer märkte jag. Att jag hade oerhört ont i huvudet. Jag tänkte att jag skulle skriva här och vila en liten stund.

En stund senare; Nu har det gått några timmar det har gått från en extrem huvudvärk till ögonhetts senare fick jag en lätt känsla av kyla i kroppen. Men även då sköt jag undan min tankar åt sidan iförsig kunde jag inte tänka för huvudvärken hade blivit ännu värre. Min fru svepte in mig i filtar och bäddade om mig i min sköna säng. Men jag kände inte av värmen eller hur skön sängen egentligen var utan jag darrade och darrade.

Under natten blir det bara värre; Ja det kan bli värre, under min sömn som jag försökte få i mig för att kunna återhämta mig. Men jag fick bara feber mardrömmar och när natten äntligen är slut. När man tänker och känner att man har besekrat ett krig....

## **2 februari;**

Men istället vaknade jag med ont i alla mina muskler. Då tänker jag ifall det bli värre, smärtan ilade genom hela min kropp. Vad ska jag göra det går inte min kropp klarar inte av detta det känns som att knivar hugger mig ajjjj. Jag börjar misstänka att det är influensa för detta kan inte vara stress eller en vanlig förkylning.

Min fru säger att jag ska åka till akuten och kolla ifall det är någon medicin som kan hjälpa mig. När jag är framme på akuten så tar läkarna blodprov, tester och inspekterar mig. De försåt inte vad jag kan ha för sjukdom. Alla är förvånade, jag hörde någon viska lika tyst som en mus att jag förmodligen har influensa. Då säger de att jag ska åka hem och vila i en vecka och att det kommer gå över. Jag hävdar att jag mår mycket sämre än någon annan gång jag haft influensa och att jag inte orkar ta mig hem. Då säger de att jag får stanna kvar.

Läkare ger mig mediciner men inget verkar funkar. Jag blir lika snabbt som blixten mycket sämre. Min hy blir i mörkt brun violett färg. Jag kan knappt andas. Plötsligt börjar jag hosta upp blod. Det känns som om jag närmar mig döden. *Mina lungor fylls upp av rödaktig vätska som dränker mig och jag förklaras död.*

*Läkarna omkring mig mår plötsligt mycket dåligt precis som jag tidigare hade beskrivit till de. De ber om att få testa mig och se vad jag hade för sjukdom som gjorde att jag dog. Senare så är alla som träffat mig inlagda på sjukhus och man upptäcker att jag har haft spanska sjukan.*

**Detta är ett exempel på hur en person kunde uppleva spanska sjukan där det sägs att omkring 20-50 miljoner människor dog på ett förfärligt sätt. Spanska sjukan drabbade 20-40 åringar som mest som vanligtvis klarade sig vanligtvis mycket bättre än andra människor under influensa. det kan bero på att mängder av soldater blev drabbade av pesten efter och under första världskriget.**

## ***Om Pablo Picasso***

**Om mig Pablo Picasso skriven av Pablo Picasso och avslutad av nära och kära efter hans död:** Jag heter *Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso* eller som förkortat och jag är mest känd för Pablo Picasso. Jag är född i Spanien, Málaga och fyller år den 25 e oktober. Jag har två yngre systrar som heter Conchita Picasso och Lola Picasso. Min kära mor heter Maria Picasso y López och min älskade far heter José Ruiz y Blasco. Innan du hinner fråga min vän. Så ja, jag tog min mors efternamn. Jag har nyligen gift mig med en fin dam som heter Olga Khokhlova en ungersk skönhets av ädel härkomst. Det jag är mest känd för är nog kubism som var något jag och min vän Georges Braque är stolta att vara grundare till. Jag var även grundare för assemblage, jag var även med när man uppfann kollaget . En intressant sak om mig är att min kära mor sa att mitt första ord var "piz", det är något väldigt speciellt då det är en förkortning av lápiz som betyder penna på spanska. Med det sagt kan man se hur förtjust jag var i konst i tidig ålder. **Efter Picassos död.** Herr Picasso fick ett barn av Olga Khokhlova som döptes till Paul Joseph Picasso sedan efter Olgas död gifte den berömda konstnären sig med Jacqueline Roque. Men innan de gifte sig hade Pablo Picasso 2 älskarinnor en av de hette Maria-Therese Walter och med henne fick Picasso en dotter vid namn Maya. Sedan så fick han en annan älskarinna vid namn Françoise Gilo och med henne fick han två andra barn. En av de var en son vid namn Claude och sedan fick han en dotter vid namn Paloma. Jacqueline Roque och Picasso fick tillsammans inga barn. Under tiden de var gifta tills Picassos död alltså 11 år hann Picasso göra 400 tavlor av hans fru som var något som han inte kunnat åstadkomma med sina andra fruar. Den välkända Pablo Picasso dog 8 e april 1973. Han dog under en middag som han själv och hans fru Jacqueline höll för sina vänner. Detta ledde sedan till att Jaqueline tog livet av sig.

***Då detta är en faktabaserat saga med en twist ( Så all fakta är sann förutom hur han dog-som är twisten) Men Pablo Picasso levde under spanska sjukan på riktigt!***