

## Dagbok från pandemin

11 december

Hej! Det är jag som är Zoe! Jag är tretton år gammal. Just nu är det ett virus i världen. Corona...

Jag kommer från Australien, eller jag har släkt där och min mamma kommer därifrån. Min pappa kommer från Sverige och det är där vi bor nu. Jag har även en storebror som heter Anthony. Han är femton. Min lillasyster heter Bonnie. Hon är åtta och nog den gulligaste jag vet! Hennes mörkblåa ögon och bulliga kinder är för söta!

På pappas sida av släkten har jag inga kusiner. Däremot på mammas sida har jag en kusin som heter Embla. Hon är lika gammal som mig och hennes lillasyster Hilma som är tio år. Deras föräldrar heter Kate och Frank. Alla dom talar engelska men alla kan lite svenska. Jag kan flytande engelska. Hejdå!

12 december

Det började närma sig jul nu. Vi får inte resa någonstans. Jag saknar mina kusiner **JÄTTEMYCKET!** Jag och Embla hade precis haft ett möte på skype och Anthony hade kommit in och lagt en brakfis i micken. Åhh vad han ska vad störig! Han verkar inte fatta vad corona innebär. Han går ut på stan i smyg med sina kompisar. Mamma och pappa har inte märkt något än. Jag vet, men jag får inte skvallra för då hotar Anthony att slänga min mobil i toaletten. Aldrig i livet att jag skvallrar då!

Min lillasyster verkar inte fatta någonting om corona. Hon blir skitarg bara för att hon inte får ha pyjamasparty med sin bästis Anna. Dom har haft en demonstration hemma men mamma och pappa säger fortfarande nej. Dom är verkligen överbeskyddande! Vi barn får inte ens ta hem kompisar längre! Det är jobbigt, liksom när alla i min ridgrupp gick på ett ridläger och jag fick inte ens följa med! Åhh! Hejdå. :(

18 december

Det börjar närma sig jul nu. Jag måste köpa julklappar! Igår frågade jag dom överbeskyddande ( mamma och pappa ) om jag fick följa med min bästis Harriet och gå och shoppa julklappar. Gissa vad dom svarade! **DOM SA NEJ!** Harriets föräldrar sa att det gick strålande så hon får gå själv i år.

Jag är så arg på corona nu. Kan det inte försvinna snart! Kan vi inte få ett lyckligt slut?! Jag försökte att lösa julklapps-problemet ( alltså att man inte fick köpa julklappar ). Jag gjorde några jobb-polletter. Det blev mina julklappar. Det var några lappar där det stod att jag till ex. skulle kunna diska en kväll eller städa mitt rum. Dom skulle bara ge mig kortet och jag skulle göra det utan att klaga. Jag gjorde jättemånga såna. 10 till mamma och 12 till pappa. Pappa har så mycket att göra så jag tänkte att han skulle få fler. Hejdå!

23 december

Idag är det den 23:e december. I morgon är det julafton! Då ska vi fira med familjen. I Australien firar dom jul på juldagen ( den 25:e ). Då ska vi fira med dom. I morgon så kommer det säkert att bli en tråkig jul. Men i övermorgon blir det säkert roligt! Tack och hej, leverpastej!

24 december

Den här julen gick inte så bra. Det var en underdrift. DEN GICK JÄTTEDÅLIGT!! Gissa vad jag fick för present av Anthony! Jag fick en toarulle! Ha ha, vad kul tycker du! NEJ DET VAR DET INTE! Jag blev inte glad. Han retade mig HELA KVÄLLEN SEDAN! Varför ska han vara så jobbig?! Av Bonnie fick jag en fin teckning som föreställde en vit häst som stegrar sig. Hon vet att jag gillar hästar. Är hon den enda i familjen som förstår något?! Mamma och pappa blev jätteglada för mina jobb-polletter. Av mamma och pappa fick jag ett ridspö och nya örhängen. Örhängena var jättesnygga! Hejdå!

25 december

Idag firade vi jul med släkten. Vi hade ett möte på google meet. Jag, Anthony och Bonnie skämde ut oss rejält. Mamma visste inte att ljudet var på så hon satt och sjöng opera högt. Sedan körde jag in armbågen i sidan på henne och sa att ljudet var på. Då gick hon fram till datorn och sa lite mumlande "Är ljudet på? Hmm..... JAA!!!" sa hon och det sprakade i hele mikrofonen. Mamma tassade tillbaka till sin plats, uta att skämmas alls! Jag fattar inte hur pinig hon kan vara!

Vi satt och pratade länge med släkten medans vi åt julbord. Jag och Embla tröttnade snabbt så vi gick därifrån och hade ett eget möte istället. Då körde vi starstable tillsammans. Det är ett hästspel. Hejdå!

26 december

Idag hände det! Det kom snö! Snö! Äntligen snö! Det var inte så mycket men det var snö! Jag sprang ut och gjorde en snöboll. Den blev inte stor. Jag tog en bild på den och la ut den på instagram med hashtagen SNÖÖÖÖ! Harriet kom med kommentaren " Jaaaa". Hon är så rolig! Tack och hej, leverpastej! :)

23 augusti 2021

Idag kom det stora beskedet! CORONA ÄR ÖVER!! Eller, min familj kommer att få vaccinera sig. Jippie! Jag och Harriet ( som också hade vaccinerat sig, samtidigt som mig ) möttes och kramades i 12 minuter! Nu har vi fått ett lyckligt slut! Äntligen kan corona få ett slut! :) Trots att det har varit svårt att bland annat fira jul så har vi lyckats! Man kan lyckas att stå ut med jobbiga saker! Hejdå!!